

Lied van vertrouwen

Gemengd koor SATB

Tekst: Jelly Verwaal
Muziek: Henk Dubbink

Nr. 20.090.001

1. O ster-ke God, waar - op ik bouw, waar ik mijn hart aan toe - ver-trouw;
2. Wees mij een Gids op 't smal-le pad en leid mij naar de ge - den stad.
3. Leer mij weer wor - den als een kind, dat in Uw tuin zijn vreug-de vindt;
4. Kom als een vriend mij dich - ter - bij. Ik hoor bij U, U hoort bij mij.
5. O ster-ke God, waar - op ik bouw, waar ik mijn hart aan toe - ver-trouw;

wil steu-nen in de fel - ste strijd, ste mij in Uw ge - bor - gen - heid. ___
Al - léén kan ik de weg niet ge - ver - lo - ren in mijn ei - gen - waan. ___
dat bloe-men plukt vlin - de - ziet en van Uw licht en zon ge - niet. ___
U hebt een ste - ke end ge - legd en mij de he - mel toe - ge - zegd. ___
U komt aan - ein - van mijn reis en voert mij in Uw Gods - pa - leis. ___

© 2006 Proza Musica. Tekst met toestemming overgenomen uit: "Toekomstmuziek", Stichting Evangelische Uitgeverij H. Medema uit Vaassen.

Deze bladmuziek kan als DEMO afgedrukt zijn of is legaal aangeschaft. In dat laatste geval is zij voorzien van een rood stempel. Zo niet, dan is deze muziek illegaal gekopieerd. Dat is wettelijk verboden. Kijk op www.prozamusica.nl of mail naar info@prozamusica.nl voor extra exemplaren.