

# De drieëntwintigste psalm

Vierstemmig gemengd koor

Tekst: Dirk Rafaëlsz. Campenhuijsen (1586-1627)  
Muziek: Pieter Bakker

Nr. 20.192.001

$\text{♩} = 92$



1. Als een her - der zij - ne scha - pen in een groen lan - dou - we  
2. Doe ik, als een do - lend schaa - pen, af - ge - gaan van 't rech - te pa  
3. Al de da - gen die ik le - ve, en daar - op ver - trouw ik mij



En, om haar den dorst te la - ven, na te ver - se be - ken leidt,  
On - ge - wis - se gan - gen de - de en ver - kwik - de wa - gen tred:  
Blijft mij Go - des rij - ke gun - st en mi - de goed - heid bij.



Zo is ook de Heer mij hoe - der, en om - dat de Heer mij hoedt,  
Bracht hij een we her - der, bracht hij mij - ne voe - ten weer  
Al de da - gen die ik le - ve, des ben ik in 't hert ge - wis,



Zal voor 't lijf noch spijs ont - bre - ken noch ver - kwik - king voor 't ge - moed.  
Op des le - vens rech - te stra - ten, om zijns naams hoog - waar - de eer.  
Zal ik blij - ven in de wo - ning daar de Heer mijn God in is.

© 2013 Proza Musica, Veenendaal.  
Deze bladmuziek kan als DEMO afgedrukt zijn of is legaal aangeschaft. In dat laatste geval is zij voorzien van een rood stempel.  
Zo niet, dan is deze muziek illegaal gekopieerd. Dat is wettelijk verboden. Kijk op [www.prozamusica.nl](http://www.prozamusica.nl) of mail naar [info@prozamusica.nl](mailto:info@prozamusica.nl) voor extra exemplaren.