

## 21. Herodes' nieuwsgierigheid

Lukas 23:8-10

Melodie: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ  
Zetting: David de Jong



1. Vier - vorst He - ro - des is ver - blijd; men leidt hem Chris - tus



voor, en ge - dre - ven door nieuw - gier - ig - heit tracht hij Hem uit te



ho - re. He - ro - des wil een te - ken zien, een



in - tri - ge - rend won - der. Zijn Door - gron - der werpt



woord en teek - nen niet als klui - ven voor de hon - den.

- 2 Een mens wil uit nieuwsgierigheid in Gods geheimen gluren, maar wil zichzelf niet aan Hem kwijt, Gods leiding niet verduren. Maar wie een oor heeft naar Gods raad, Zijn woord in zich laat rijpen, zich laat leiden door wat God zegt, die gaat iets van Hemzelf begrijpen.
- 7 Blinkend dan het werd U het smaad en witheid tot schand: Ik heb en zuiver wegewaad ontwang en in Uw handen. De venter van gerechtigheid zal, sonder valle vlekken, niet bedekken van voor de troon geleid tot uoge ere strekken.
- 4 U, die mijn diepst verlangen kent, mag ik in 't woord ontme. Gij wilt mij in Uw sacrament met brood en wijn begroeten. Dit teken: voeg mijn hart het licht, de balsem voor mijn wonden! In mijn zonde troost mij Uw aangezicht - al is het hart omwonden.
- 9 Laet een wit kleed van onschuld mij zolang ik leef omhullen. Dan zal ik, als een kind zo blij, mijn kleine taak vervullen, op vleugels van gehoorzaamheid U dienen en behagen - na mijn dagen het schitterend wit habijt van Uw volmaaktheid dragen.
- 5 Ik wil geen blik slaan in Gods raad, mijn oog zoekt geen sensatie; het zoekt Uw vriendelijk gelaat, Uw mildheid en Uw gratie. O heerlijk uitzicht, hier en nu: dat, onomfloerst, mijn ogen in de hoge in al Uw schoonheid U eenmaal bewond'ren mogen!

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)  
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950