

# Ik bid U aan, o macht der liefde

Ik bid U aan, o macht der liefde - Aad van der Hoeven

Mannenkoor TTBB

Tekst: Gerhard Tersteegen (1697-1769)

Melodie: Dimitri Bortniansky (1751-1825)

Bewerking: Aad van der Hoeven (\*1941)

Nr. 60.113.002

1. Ik bid U aan, o macht der liefde  
2. Hoe teer blijft Gij uw kind ge - ne - gen.  
3. O Je - zus moog' Uw naam mij im -

die zich in Je - zus o - - pen - baart,  
Hoe zeer ook dorst naar mijn ziele!  
in 't diepst der ziel chris - ten - ven zijn.

O licht dat hel - se dui - ter lief - de,  
Zo - lang dwaal' d' ik op dui - tre we - gen,  
En geef' mijn schuld - ge - lauw - heid nim - mer

blij - de ho - pe bracht aan d' aard.  
tot op mijn pad Uw licht - - schijn viel.  
Uw liefd' - rijk har - te we - der pijn.

Ik wil die lief - de steeds ge - den - ken  
Toen werd 'k in U - we geest her - bo - ren.  
In woord, in werk, in heel mijn we -

wil U mijn lief - de we - der schen - ken.  
werd ik tot u - we dienst ver - ren.  
zij steeds Uw heil' - ge naam ge - re - zen.