

# Als ik Hem maar kenne

TTBB

Nr. 60.147.001

Tekst: G. Fr. Ph. Von Hardenberg (1772-1801)

Vertaling: Everard Egidius Gewin (1897-1961)

Melodie: H. Karl Breidenstein (1796-1876)

Bewerking: Jan Kroeske (\*1942)



1. Als ik Hem maar kenne, Hem de mijne we  
2. Al - les laat ik va - ren, waar Hij mij be - hoor  
3. Waar ik Hem mag le - ven is mijn va - der - land.



als mijn hart zich Hem ge - wen - ne, nim - mer - meer zijn  
Als een pel - grim door ge - va - ren, trek ik met mijn  
El - ke ga - ve, mij ge - ve - ven, valt als erf - deel



trouw ver - geet, wies ik niet voor lij - den  
Hei - land voort. Nu gaan al mijn wen - sen  
in mijn land. Broe - ders, lang ver - to - ren,



voel slechts dee - moed, lief - de en ver - blij - den.  
bo - ven 't licht en bont ge - woel der men - sen.  
vind ik in zijn jon - ge - ren her - bo - ren.