

## 7. Een goudvis

Tekst: Frits Deubel  
Muziek: Bert Noteboom jr

♩ = 60

1. Op-ge-slo-ten in je li-Chaam als een goud-vis in 'en kom,

el-ke dag weer rond-jes zamen-ken en de tijd komt haast niet om,

ap-pend naar de lucht rond-om je, als dat echt je le-ven is

heb je net zo'n klei-ne we-reld als die goud-ge-Kleur-de-vis.

2. Laat je niet gevangen houden door zo'n dikke, glazen wand, want de jouw gegeven ruimte reikt véél verder dan de rand. Héél de uitgestrekte aarde krees je als jouw element, omdat jij niet als goudvis maar als mens geboren bent.
3. Er is licht en lucht en vrijheid, overvloedig, elke dag! Blijf daarom niet doelloos draaien, leef zolang je leven mag. dat, als je bent, nietge-wonnen en je levenstijd is om, je kunt zeggen: "Ik zag véél meer dan alleen die enge kom!"

Dirigeertip:  
- Bovenste melodielijn is voor blaas- of strijkinstrument