

De genezing van de verlamde man

Lukas 5:16-26

Tekst: Jannette Koelewijn
Muziek: Koos Tillema

De genezing van de verlamde man

Tempo-indicatie ♩ = 100

1. Ze wa - ren aan het zwoe - gen met de ver - lam - de
man; de vrien - den die hem droe - gen te werk - ten aan hun
plan. Want Je - zus was ge - ko - men, Die gro - te ding - en
deed! Hun vriend snel mee - ge - no - men, die zo - veel ja - ren leed.

© 2019 Proza Musica, Veenendaal
Los verkrijgbaar als nr. 80.077.008

Refrein

Hee - - re Je - zus, mach - tig en groot,
red al - le ar - men uit hun nood!

2. En waren Farizeeën
in 't huis waar Jezus was,
En plots kwam naar beneden,
man op zijn matras!
En Jezus sprak bewogen,
vergaf zijn zondeschuld,
al loerden boze ogen,
in vroom gewaad gehuld.

Refrein

3. 't Was laster in hun oren,
het woord dat Jezus sprak.
De woede was geboren
in 't Farizeeërshart.
Maar Jezus hielp de lamme,
en gaf zijn krachten weer.
Tot schrik van al die mannen,
was Jezus God en HEER!

Refrein

ZICHTEXEMPLAAR

ZICHTEXEMPLAAR