

# De wachters

Mattheüs 28:2-6

Tekst: Jannette Koelewijn  
Muziek: Koos Tillema

De wachters

Tempo-indicatie ♩ = 80

Groep 1  
1. Stoe - re man - nen staan op wacht bij het

Groep 2

graf, de twee - de nacht. Hou - die Je - zus goed ver -

bor - gen, dan kan Hij geen last be - zor - gen, dacht het

bo - ze San - he - drin, dacht het bo - ze San - he - drin.

2. Maar de Vader vond het tijd  
dat Zijn Zoon werd uitgezuid.  
En de grond brant te heven,  
wachters vrees om hun leven  
als een engel neerdaalt.  
Als een engel neerdaalt.

3. Alle wachters vluchten heen,  
voor de engel bij de steen.  
Rust! Rolt het graf weer open,  
als komt naar buiten lopen,  
ja, Gods Zoon is opgestaan!  
Ja, Gods Zoon is opgestaan!

4. Kijk, de engel staat op wacht,  
na die wonderlijke nacht,  
Hij mag daar de vrouwen groeten,  
die graag zijn aan Jezus' voeten.  
Vrees niet, Hij is opgestaan!  
Vrees niet, Hij is opgestaan!